



## Heb je een passie voor duiken ? voor de natuur ? hou je van grote zeedieren ?

### Lees dan even verder ...

De Galapagos eilanden of de *Archipiélago de Colón* bestaat uit een 13 tal grotere en vele kleinere eilanden die ter hoogte van de evenaar in de Stille Oceaan liggen, ongeveer 1000km ten westen van Ecuador.

De archipel is beroemd voor de grote populatie haaien (hammerheads, Galapagos sharks, white tips, ...) maar het voedingsrijke water trekt ook manta's, zeeleeuwen, spotted eagle rays, schildpadden, dolfijnen en walvishaaien ! Tussen de 300 soorten vis die er leven vinden we sommige bijzondere exemplaren zoals mola mola's, red-lipped batfish en ook zeepaardjes. Je ziet hier dagelijks heel, heel, heel veel grote zeedieren !

Naast de vele duikplaatsen is nog zo veel meer dat Galapagos speciaal maakt, zo vind je er 5000 soorten dieren en planten, waarvan er velen enkel hier voorkomen.

Kortom, Galapagos is een duikers-droom ! *A number one dive destination...*

In september 1835 bezocht Darwin de eilanden met het zeilschip de Beagle, en legde hij de basis voor de evolutie-theorie. In september 2011 bezoeken wij dit uitzonderlijke biotoop!

Na verschillende expedities naar de uithoeken van de Grote Oceaan, ga ik deze reis begeleiden. Het is altijd erg veel werk om alles uit te pluizen en zo perfect mogelijk in elkaar te steken. Het lijkt me dan ook erg tof om dit te delen met een groep gelijkgezinde duikers.

Ik ben er van overtuigd dat het een buitengewone ervaring zal worden; duiken, natuur belevenis en het verkennen van één van de meest unieke biotopen op onze planeet!

Sven De Vos  
PADI IDCS#970709  
IANTD & CMAS Instructor



## Welkom aan boord van de Galapagos Agressor live-aboard !

We hebben dit luxe-jacht van de Agressor Fleet gecharterd begin september 2011. Er is plaats voor 14 personen en 9 bemanningsleden. Er zijn 7 cabines, allen met toilet en douche. Je vindt all informatie over het ship [hier](#) (denk aan ruime duikvoorzieningen, voorzieningen voor fotografen, een top keuken, plaats om te rusten in de zon of in de schaduw, ...). Er zijn 2 personen in een cabine. (alleen kan ook maar dat is duurder).

Er zijn maar enkele schepen die de toelating hebben om hier te varen, en de Agressor is zeker de top, de Galapagos Agressor I is een snel, comfortabel, en zeker ruim schip dat goed onderhouden wordt.



## De periode: September 2011

In de maanden augustus, september en oktober is de kans op Walvishaaien het grootst. De walvishaaien op Galapagos zijn erg groot en altijd vrouwelijk, hoe dit komt is een raadsel. Tijdens vorige trips zijn er regelmatig meerdere walvishaaien per duik gezien, zelfs groepjes bij elkaar.

In deze tijd zitten de hamerhaaien zo ondiep dat ze vaak met de rugvin boven water komen.

September is in het koele seizoen maar dat is nog altijd “korte broek t-shirt” weer en erg warm. Er is geen regen tijd daar, in de high lands hebben we wel meestal mot regen maar verder op de boot droog en zon of bewolkt. De zee is soms ruig maar beter te bevaren dan de rode zee, lange golven en ook bij harde wind goed te doen.



## De reis

### Darwin & Wolf Cruise

De trip die we doen gaat naar Darwin en Wolf, twee topplaatsen, ziet er als volgt uit: (zonder verlenging vooraf)

- Dinsdag: Amsterdam – Guayaquil Ecuador
- Woensdag: Overnachting in Guayaquil (leguanen park bezichtigen)
- Donderdag: vliegen we verder in 1,5 uur naar de Galapagos eilanden waar we in San Cristobal inschepen op de Agressor voor onze Darwin en Wolf cruise.
- Donderdag: Een week later: uitschepen, vlucht van San Cristobal naar Quito waar we overnachten bezoek aan Quito (oude stad, evenaar)
- Vrijdag: een volledige dag om bijvoorbeeld nationaal park met hoge besneeuwde vulkanen te bezoeken en een overnachting
- Zaterdag: vlucht Quito - Amsterdam

De noordelijke eilanden Darwin en Wolf zijn bekend vanwege hun uitbundige onderwater leven, grote scholen hamerhaaien zijn hier aan de orde van de dag. Anders dan op de meeste andere duikplaatsen is het hier niet nodig om diep te duiken om deze dieren te kunnen vinden. Vaak zitten de scholen maar enkele meters onder het oppervlak, wat het duiken en fotograferen wel wat gemakkelijker maakt. Het is de bedoeling 3 dagen rond Darwin en Wolf Island te blijven!

Deze eilanden zijn onze hoofdbestemming tijdens deze trip. De Darwin en Wolf cruise begint donderdag op San Cristobal waar je een week later ook terug wordt afgezet. Je vindt een beschrijving van de route [hier](#).





## Verlengingsmogelijkheden



De zuidelijke eilanden herbergen gewoonlijk minder haaien dan de Noordelijke maar zijn daarom nog zeker niet saai. Het water is hier wel een stukje kouder en het zicht vaak wat minder maar spectaculaire duiken zijn hier heel normaal. Denk hierbij aan zeeleeuwen, grote vissenscholen, witpuntrifhaaien, Galapagoshaaien, adelaarsroggen, manta's en kleine groepjes hamerhaaien (bv. 25 stuks). De zuidelijke eilanden lenen zich bijzonder voor excursies op de eilanden. Hier vind je vele dieren zoals Albatrossen, pinguïns, zeeleeuwen, landleguanen, zeeleguanen, grote schildpadden enz. enz. Het meest bijzondere aan deze dieren is dat ze absoluut geen angst kennen, je kunt ze dus erg dicht naderen. Lange lenzen en verrekijkers kun je dus beter thuis laten.

Er komen zeker een aantal verlengingsopties voor deze trip, maar daar kan ik op dit moment nog geen echte duidelijkheid over geven. Dit komt door de steeds veranderende regelgeving op de eilanden. We werken aan een optie voor een duik/land cruise voor de Zuidelijke eilanden, een verblijf in Puerto Ayora is iets wat we zeker zullen doen, hier maken we 2 duiken per dag en overnachten we in een hotel.

Een andere leuke optie is om met een live-aboard wat eilanden te bezoeken en bv. een mangrove gebied te gaan zien met oa. babyhamerhaaitjes en adelaarsroggetjes.

Ook een overtocht naar het eiland Florianne is een must, fantastische duiken en een erg mooi eiland. Hier is het mogelijk om in de high-lands reuzen schildpadden te zien. Het stand voor het hotel is gewoonlijk vol met zeeleeuwen en zeeschildpadden.

Het is niet mogelijk om alle details nu al in te plannen, de regelgeving in de Galapagos verandert voortdurend!

Hierboven vind je een aantal elementen die we zeker willen doen: voor ons staat het centraal dat de reis een goed beeld geeft van Galapagos, en dat we een maximum fantastische duiken kunnen maken.

## De duiken

Tijdens de Aggressor trip maken we 3-4 duiken per dag, bij Darwin en Wolf zijn dit er 4 per dag. Op de heen- en terugreis is dit afhankelijk van het eiland dat we passeren en de duikmogelijkheden. De duiken bij Darwin en Wolf zijn vrij eenvoudig, het zijn zogenaamde *sit and wait* duiken, wat betekent een plaats zoeken op de bodem en genieten van de voorstelling.

De water temperatuur wordt vaak koud genoemd op Galapagos (door tropen duikers). We verwachten dat op Darwin en Wolf het water ongeveer 24 graden zal zijn en voor de centrale eilanden een paar graden kouder. Voor ons is dat dus best te doen!

De zichtbaarheid is normaal tussen de 20 en de 25 meter, maar soms 10m; het water is hier immers erg rijk aan plankton.

De koude voedingsrijke Humboldt stroming van Antarctica komt hier samen met een warme stroming die zuidwaards stroomt voor centraal Amerika. We zien dus pinguïns en zeeleeuwen die eerst nog op Antarctica waren, maar ook jongens die uit de tropische zeeën komen zoals Angelfish en Morish idols. De stroming kan hard zijn, maar dat valt allemaal wel mee.



## De prijs

De prijs van deze Darwin en Wolf live-aboard is \$4795 USD voor een deluxe cabine ( 4 x lower deck) en \$4995USD voor een master suite. ( 3 x top deck).

In deze prijs zijn alle maaltijden en dranken, alle duiken, alle land bezoeken en de gidsen inbegrepen. Het avondmaal op de laatste avond is niet inbegrepen.

Bijkomende kosten (ongeveer):

Vlucht Amsterdam Ecuador	€ 1000,-- EUR
Vlucht Ecuador Galapagos,	\$ 380,-- USD
Hotel overnachting Ecuador,	\$ 50,-- USD (per nacht)
Intree Galapagos nationaal park,	\$ 100,-- USD
Eventuele tips etc	\$ ???
Eventuele verlenging.	\$ 160,-- per duikdag.

## Boekingen en informatie

Voor verdere informatie stuur me een mailtje ([svendv@gmail.com](mailto:svendv@gmail.com)) of bel me even op 00 32 476 97 12 65.

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen op de boot, dus aarzel niet als je er graag bij bent!



Alle fotos © William van de Wouw, Galapagos trip 2009, met uitzondering van deze van de Agressor Fleet Quote Frontpage – Frank Borman